

Een reepje langs het water (De Gentenaar 1997)



FOTO ©KIK BRUSSEL

Het duivelsteen rond 1880, kort voor de aanleg van de Limburgstraat en de restauratie van dit middeleeuwse pand.

Het Duivelsteen is een vrij indrukwekkend pand dat in de 13de eeuw bewoond was door Gerardus van Gend, bijgenaamd de Duivel. Over deze ridder zijn meer legenden dan feiten bekend. Zijn bijnaam zou hij aan zijn donkere huid te danken hebben. Geeraard junior was even zwart- zegt men- en werd daarom de Moor genoemd. Volgens de ene versie waren vader en zoon ook even wreed, volgens andere bron even vroom. In elk geval waren ze aan elkaar gewaagd. Het Duivelsteen vervulde in de loop de eeuwen diverse functies. Het werd een stapelplaats, de woning van een koopman, de stadsgevangenis, de brandweerkazerne en ten slotte het rijksarchief.